

'Zowaar de Here leeft, die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland'(Jer. 16:15)

*Wat een zegen dat wij deze bevestiging van Gods Woord mogen meemaken! Maar ook, wat een omwenteling in het leven van Russische Joden, die jaren werden geweigerd om op te trekken naar Israël. Zovelen die herinneringen met zich meedragen waar zij niet los van kunnen komen. Herinneringen aan dreigementen, gevangenis, lichamelijke en/of geestelijke onderdrukking. Zovele duizenden, ieder met een eigen verhaal. Maar de Here heeft hen doen optrekken!
Geprezen zij de Eeuwige Almachtige!*

Vandaag leven in Israël meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Er is een toenemende werkloosheid. Daarbij komen de terreuraanvallen en oorlogsdreiging. Meer dan ooit heeft Gods volk onze steun nodig. Juist daarom ons Adoptie-Project.

Geadopteerde gezinnen worden met € 50 per maand ondersteund. Het is ook mogelijk om een gezin voor een deel te adopteren. Naast het financiële aspect is er ook het persoonlijke contact. Het gaat namelijk niet alleen om geld, maar vooral ook om een persoonlijke band tussen u en 'uw gezin' in Israël.

Algemene giften aan de stichting en die ten behoeve van adoptie zijn fiscaal aftrekbaar.

Stichting Nachamoe
Wingerd 23
7421 CK Deventer

Tel.: 0570-650967
Internet: www.nachamoe.nl
Email: info@nachamoe.nl

Bankrek.nr.: 38.45.17.579

Bestuur:
J. Otte, voorzitter
J.M. Ponsen, secretaris
W. Musch, penningmeester
A. Verhagen, bestuurslid

K.v.K. Deventer: nr. 41245206



Adoptie-Project voor noodlijdenden in Israël

Uw verlangen om te helpen, uw begrip voor onze problemen en uw respect voor Israël is een onverwacht wonder. Vanuit ons eeuwenoude land, waar wij zo van zijn gaan houden, zenden wij u onze liefde en dank.

Inna en Igor Uspensky, Jeruzalem



Thuiskomen is thuisblijven

Stichting Nachamoe

Stichting NACHAMOE ontleent zijn naam aan de Hebreeuwse tekst van Jesaja 40 : 1 'Nachamoe, nachamoe Ami' (Troost, troost Mijn volk)



Sonya



Erlena



Evgeny en Irina



Goldoriva



Natasja

Zij kunnen een bestaan opbouwen als u uw hart laat spreken!

Sonya

Vóór de oorlog evacueerde Stalin haar hele familie uit Leningrad naar Kirgistan! Sonya was een talentvolle concertpianiste. Toen Sonya toestemming kreeg naar Israël te vertrekken, werd haar concertpiano tijdens het transport onder water gezet en daarmee totaal verwoest!

Erlena

Doodzieke vrouw met botkanker Zij was professor in de biochemie.

De ouderen

De ouderen hebben het extra moeilijk, omdat zij niet meer kunnen werken, terwijl de financiële tegemoetkoming die zij ontvangen niet toereikend is.

Evgeny en Irina

Het leven van Evgeny en Irina verliep buitengewoon dramatisch toen zij een vergunning aanvroegen om naar Israël te emigreren. Evgeny werd gearresteerd tijdens een seminarie over de Joodse geschiedenis. Hij werd naar de beruchte gevangenis Kresty in Leningrad gebracht.

Daarna verbannen naar Mandsjoerije. Hij onderging een vreselijke tijd. Dankzij zijn vrouw heeft hij het overleefd. Hij is één van de gevangenen van Sion. Nu beleven zij in Israël hun gelukkigste tijd samen met hun kinderen en kleinkinderen.

Goldoriva

Zij is door christenen met een bus van Leningrad naar Finland gebracht, vanwaar zij naar Israël reisde. Nu woont zij in Jeruzalem. Zij was in Leningrad lerares in literatuur, maar heeft in Israël niet meer kunnen werken.

Natasja

Natasja is bijna blind en is geopereerd aan de hypofyse. Met een aangepaste computer kan zij verhaaltjes schrijven die gepubliceerd worden, waarmee ze nog iets kan bijverdienen.

Professor dr. Igor en dr. Inna Uspensky

Het echtpaar Uspensky is in 1989 onder moeilijke omstandigheden vanuit de voormalige Sovjet Unie naar Israël geëmigreerd. Zij zorgen ervoor dat de meest schrijvende gezinnen het eerst in aanmerking komen voor de adoptie en verstrekken alle informatie.

Igor en Inna:

'Voor diegenen onder ons, die zoveel jaren hebben gestreden voor ons recht de voormalige Sovjet Unie te kunnen verlaten om

naar Israël te gaan, is uw hulp en vriendschap een voortzetting van solidariteit en ondersteuning, welke wij ontvingen van Hollandse mensen in de meest moeilijke jaren van ons leven.'

**Heeft u vragen? Spreekt het project u aan?
Bel voor meer informatie: 0570-650967**



Hierbij geef ik mij op voor het geheel / gedeeltelijk financieel adopteren van een emigrantenfamilie in Israël:

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Bedrag: