



NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2011

Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden, vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn; maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden; gij zult het vermogen der volken genieten. In plaats van uw schande wordt u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding krijgen, blijvende vreugde zal hun geworden
Jesaja 61 : 5 - 8

Shalom vrienden,

Terwijl de Bijbel heel duidelijk zegt dat God Zijn volk terug zal brengen naar Zijn Land, hebben we niet alle details hoe dat allemaal zal gaan gebeuren. Maar de laatste 130 jaar zien we hoe God bezig is dit gedeelte uit Zijn Woord in vervulling te brengen.

Israël is teruggekeerd naar Israël, het volk is herboren als een natie, weliswaar door veel offers, pijn, lijden en oorlogen. Maar door dit alles laat God zien Wie Hij is. Een God Die trouw is aan Zijn Woord.

In het bovenstaande gedeelte uit Jesaja vinden we een doorkijkje naar een geweldige toekomst. Israël zal een dubbele vergoeding krijgen, blijvende vreugde, het vermogen van de volken genieten.

Het is een wonder dat de Heer Nachamoe in het leven heeft geroepen om nu al, als een voorafschaduwning voor wat deze profetie aankondigt, een klein aandeel te mogen hebben om het teruggekeerde volk financieel te helpen een bestaan op te bouwen en een menswaardiger leven te hebben in het land dat God aan hen beloofd heeft.

Als bestuur van Nachamoe danken we al die lieve vrienden die zo trouw de teruggekeerde families ondersteunen, maar ook dank aan de vriendenkring die giften geven voor het noodfonds, waardoor wij in staat zijn in acute nood financieel bij te staan.

Van de penningmeester

Door omstandigheden hebben een aantal Hollandse families de adoptie stop moeten zetten maar...

Er zijn ook een aantal nieuwe adoptiefamilies bijgekomen. Zodoende hopen wij in 2011 aan al onze verplichtingen te kunnen voldoen.

In 2010 hebben we een totaalbedrag van € 41.920,00 naar de families in Israël kunnen brengen. Een woord van dank aan alle adoptiefamilies in Nederland.

Bij de nieuwsbrief van september 2010 hebben wij een brief bijgevoegd met betrekking tot de financiële aktie voor de kinderen van het omgekomen echtpaar bij Hebron. Ik kan u meedelen dat deze Aktie het geweldige bedrag opgeleverd heeft van € 5.610,81. Wij hopen dat de kinderen zullen ervaren dat er mensen zijn die om hun geven in plaats van haten en dat op deze manier ook de liefde van onze God voor Zijn volk zichtbaar wordt.

Wim Musch, penningmeester

Voorzitter Jan Otte

Jan is herstellende van de operatie, waarbij een gedeelte van zijn lever is weggehaald. De berichten na de operatie geven ons de hoop dat Jan hersteld is, omdat er verder geen uitzaaiingen zijn geconstateerd. Het is een zware tijd geweest voor Jan en Leny. Maar het ging volgens Jan ondanks dit alles altijd goed, zolang hij maar de goede kant (hij bedoelt: naar de Heer) uit keek.

Nieuws uit Israël van Nechama

Eén van onze adoptiefamilies woont in Beer-sheva.

Bestuur:

J. Otte, voorzitter
W. Musch, penningmeester
J.M. Ponsen, secretaris
A. Verhagen, bestuurslid

Bankrekening:

Rabobank Nr. 3845.17.579
T.n.v. Stichting Nachamoe
Deventer

Adres:

Wingerd 23
7421 CK Deventer
Tel.nr.: 0570 65 09 67
Email: info@nachamoe.nl

Kamer van Koophandel:

Nr. 41245206 / Deventer
Website:
www.nachamoe.nl

Vanuit Jerusalem kreeg dit gezin bezoek van één van de vele veldwerkers, die namens een Nederlandse organisatie werkzaam is in Israël. We noemen haar Nechama, een naam dat inzicht geeft in het werk dat zij doet in Israël, n.l. troost geven aan Russisch-Joodse gezinnen door middel van daadwerkelijke hulp, o.a. het verzorgen van zieken.

Nechama vertelt:

‘Samen met een collega vertrekken we al vroeg uit Jeruzalem om ons maandelijkse bezoek af te leggen in Beersheva. We hebben er naar uit gezien, wat zal deze dag ons weer brengen?’

Het is warm, een stralende dag. Voorbij Kirjat Gat gaan we even de weg af en rijden een zandweg op, het landschap ziet er droog en woestijnachtig uit. Nog een heuvel over, weg van het verkeer, alleen te midden van een wijds uitzicht. Tijd voor een kop koffie uit onze thermos. We staan bij een graanveld, het graan is niet zo lang geleden geoogst. De kanten van het veld zijn blijven staan, zoals in Bijbelse tijd werd geboden, voor de armen en de weduwen. Met schaar en mes ‘oogsten’ wij een mooie ‘schoof’ voor de doodzieke vrouw van dit gezin. Ze wacht op ons, niet in staat om ons met woorden te begroeten vanwege haar ziekte; in plaats daarvan begroet ze ons met stralende ogen. We leggen de bundel graan op haar bed, het bed waar ze al in jaren niet van af is geweest. Even later spelt ze met behulp van een alfabet en het knippen van haar oogleden dat ze graan in zeventien jaar niet heeft gezien. Voor ons wordt de betekenis van deze ‘schoof’ langzaam maar zeker duidelijk; wanneer een graankorrel in de aarde valt en sterft dan pas kan deze vrucht dragen en zijn we zeker dat we ook een oogst kunnen verwachten. Wie met tranen zaaien zullen tenslotte toch oogsten met gejuich, zegt Psalm 126.

In het leven van deze vrouw, dat bestaat uit lijden en gebrokenheid, zien we geloof, een leven van overgave en gebed dat meer dan bewonderenswaardig is.

Samen met haar zien we met verwachting uit naar de oogst die nog gaat komen. De bundel graan in de krachteloze handen van deze vrouw is een belofte die krachtig spreekt en die haar deze dag zichtbaar bemoedigt.’

N.B. van het bestuur

Drie maanden later is deze lieve en moedige vrouw helaas overleden.

<i>Bestuur:</i>	<i>Bankrekening:</i>
J. Otte, voorzitter	Rabobank Nr. 3845.17.579
W. Musch, penningmeester	T.n.v. Stichting Nachamoe
J.M. Ponsen, secretaris	Deventer
A. Verhagen, bestuurslid	

Familie-Ontmoetingsdag

Deze ontmoeting zal gehouden worden op zaterdag, 21 mei 2011 van 13.30 – ca. 17.00 uur in Deventer. Het zal een bijzonder programma worden.

We hebben één van onze families uitgenodigd, Zjenja Lein, om zijn ervaringen als ‘gevangene van Sion’ met ons te delen. Gevangene van Sion betekent dat hij naar de gevangenis en naar Siberië werd gestuurd, alleen om het feit dat hij met zijn vrouw en kinderen naar Israël wilde vertrekken. Ook Igor Uspensky, onze coördinator in Israël, zal aanwezig zijn om over de huidige situatie in Israël te spreken. Inna zal dit keer om gezondheidsredenen thuis blijven. Verder mogen we gaan genieten van Kurios Klarinetkwartet. Reserveer deze datum alvast in uw agenda en maak anderen enthousiast om mee te komen, want iedereen is welkom. Graag horen wij van u of wij u zullen ontmoeten en met hoeveel personen u denkt te komen. Nadere gegevens omtrent de lokatie volgen!

Gebeds- en dankpunten

- Dank voor het herstel van Jan Otte en bidt voor een volledig herstel.
- Inna Uspensky heeft inmiddels een staaroperatie ondergaan. Verder heeft zij veel problemen met een te hoge bloeddruk. Bovendien werkt haar rug niet echt mee om goed te kunnen functioneren.
- Bidt om bescherming van Israël vanwege de voortdurende raketaanvallen vanuit Gaza, maar ook vooral om wijsheid voor de leiders, vanwege de situatie in de landen rondom Israël.
- Uiteindelijk vertrouwen wij U, HERE, dat U deze natie zult leiden en beschermen en zult gebruiken ter wille van Uw heilige naam.

Shalom,

Joke Ponsen, secretaris



<i>Adres:</i>	<i>Kamer van Koophandel:</i>
Wingerd 23	Nr. 41245206 / Deventer
7421 CK Deventer	<i>Website:</i>
<i>Tel.nr.:</i> 0570 65 09 67	www.nachamoe.nl
<i>Email:</i> info@nachamoe.nl	