



## NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

**‘Wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien.’  
Hosea 5:15**

### Shalom vrienden van Nachamoe,

In deze tijd zien we veel profetische beloften voor Israël in vervulling gaan. De Almachtige is bezig om de ‘verstrooiden van Sion’ weer terug te brengen naar het Beloofde Land.

Maar nog steeds gaat hun leven daar gepaard met grote zorgen en problemen wat betreft hun leven en veiligheid. De zwakkeren durven niet meer de straat op vanwege mogelijke terreuraanslagen. Velen leven in voortdurende angst. Het is hun ‘bang te moede’.

Toch is de Bewaarder van Israël erbij en heeft het gehele gebeuren onder Zijn controle.

De weg van de Messias ging door lijden tot heerlijkheid. Zou dit soms ook de weg zijn die Hij met Zijn volk wil gaan?

‘Wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien’. Dat laatste is ook het verlangen van de hemelse Vader. Hij ziet er verlangend naar uit dat het vervolg van deze profetie in vervulling kan gaan: **‘Komt, laat ons wederkeren tot de HERE! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.’** Hosea 6:1,2

### Van de penningmeester

We hebben drie kwartalen achter de rug en we mogen terugzien op een zegenrijk jaar.

De Heer voorziet in een enorme trouwe achterban, waardoor we ook weer nieuwe gezinnen kunnen ondersteunen.

Binnen onze achterban zijn ook broeders en zusters die Nachamoe steunen met giften voor het noodfonds, of gemeenten waar er gecollecteerd wordt voor Nachamoe.

Gezien de situatie in Israel begrijpt u dat ook het geld voor het noodfonds hard nodig is.

Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor.

Daarnaast wil ik u wijzen op een mogelijkheid die de belastingdienst biedt om de volledige giften aan Nachamoe af te trekken. U hoeft dan geen rekening meer te houden met de drempel, zoals het op het belastingformulier vermeld staat.

Eerder kon dit alleen als er een overkomst bij de notaris werd opgemaakt; nu is een getekende overeenkomst tussen Nachamoe en u voldoende.

Diegenen die de nieuwsbrief van Nachamoe digitaal ontvangen, vinden de formulieren van de belastingdienst als bijlage bij de brief. Diegenen die de nieuwsbrief per post ontvangen kunnen deze formulieren downloaden via de website van de belastingdienst. U kunt dan zoeken op ‘overeenkomst periodieke gift in geld’, en dan komt u bij het betreffende formulier.

Mocht u niet in staat zijn deze formulieren zelf te downloaden, neem dan contact op met onze secretaris Joke Ponsen, telefoon: 0570-650967; adres: Wingerd 23, 7421 CK in Deventer. Zij zal u deze formulieren op aanvraag toesturen.

Mocht u van deze gelegenheid, die de belastingdienst aanbiedt, gebruik willen maken, dan verzoeken wij u deze formulieren z.s.m. naar ons te mailen ([info@nachamoe.nl](mailto:info@nachamoe.nl)) of op te sturen naar Joke Ponsen, zie eerder vermeld adres.

Ik zal dan zorgen dat u de formulieren z.s.m. weer retour krijgt.

Shalom,  
Antoinette Derks, penningmeester

## Berichten uit Israël

**Malka en dochter Inna** die geestelijk gehandicapt is. Inna is 40 jaar, maar heeft een verstand van een kind van 8 jaar. Kort geleden heeft Malka grote tegenslag in haar huis gehad met het riool en daarmee overstroming in haar huis. Onverwacht kwamen er allemaal mensen in haar huis om te helpen en die dag toen dat gebeurde werd ook haar geld gestolen. Inna ging naar de dagopvang en had het daar naar haar zin. Helaas kreeg zij last van een allergie; haar benen werden enorm gezwollen met vochtblaren. Sinds mei is ze weer thuis en Malka wil haar niet meer terug laten gaan naar de dagopvang. Zij heeft haar vertrouwen in de dagopvang verloren, omdat dit niet goed zou zijn voor haar dochter. Daarnaast was het voor haar iedere maand een grote financiële uitgave. Inna klaagt niet en haar moeder is blij met het extra via de Nachamoe-ondersteuning.

**Inez** is alleen op de wereld. Zij hoort bij de groep refuseniks. Ze leeft op zichzelf en houdt er niet van wanneer mensen zich met haar bemoeien. De afgelopen jaren heeft Inez heel trouw haar zus in het verpleeghuis bezocht. Inmiddels is haar zus overleden. Tijdens een bezoek, zittend aan haar keukentafel, vertelde Inez dat zij eigenlijk niets met geloven had en, vervolgde zij 'wanneer ze zou moeten lijden wilde ze er een einde aan maken'. Het lijden van haar zus nog niet verwerkt hebbend, wilde zij dat lijden zeker niet.

Degene die haar bezocht vertelde uit haar ervaringen met haar moeder waar de genade was en ziekte bespaard was gebleven. Inez zou dus ook om genade kunnen vragen, met name in het sterven en daarmee niet in een verpleeghuis te komen. Met aandacht luisterde Inez en aan het einde van dit verhaal heft Inez haar handen op naar de hemel en zegt met overtuiging: 'ik zal Elohim, waar Hij dan ook maar is, ook gaan vragen'. Heel bijzonder is het dat Inez tegenwoordig wel bezoek wil ontvangen, terwijl zij in het verleden dat consequent weigerde. Ze had zelfs gevraagd voor een paar sandalen en die konden gelukkig worden gekocht.

### Een jurk voor Tikva

In September was het een jaar geleden dat de vader van Tikva is overleden. Zij is de middelste van vijf kinderen.

Haar oudste broer is in militaire dienst, haar jongste zusje ruim 3 jaar oud.

Tikva vindt het fijn om haar moeder te helpen, ze mist haar vader. Het gezin woont in een stad in de woestijn. Zij worden regelmatig bezocht. Onderling is er liefde en betrokkenheid, tegelijkertijd is er verdriet om het gemis van man en vader van dit gezin, dit is voelbaar in iedere ontmoeting.

Een echtpaar uit Nederland had kleding meegebracht, waaronder een mooie jurk; zwart met wit en dunne schouderbandjes en tule onderaan. Het was een juweeltje om te zien. Bij de verdeling kwam Tikva in gedachten. De jurk zou haar misschien mooi staan. Toen de moeder de jurk zag ontroerde het haar tot tranen. De vorige avond had Tikva, nadat ze geholpen had met de was en boodschappen doen, aan haar moeder gevraagd om naar een kledingwinkel te gaan om een jurk te mogen kopen. Haar moeder had het haar zo gegund, maar helaas moet dit gezin van een minimum rondkomen. Geld voor de extra is er niet. Het had haar pijn gedaan dat ze Tikva had moeten zeggen dat zij zich dit niet kunnen veroorloven. De volgende morgen kwamen wij met een jurk die Tikva precies paste. Eind augustus was Tikva jarig en vierde zij haar dertiende verjaardag, in de jurk waarnaar ze verlangde en waarin wonderlijk werd voorzien!

(De namen die gebruikt zijn, zijn niet hun echte namen)

### **Dank en gebedspunten**

- Dank aan de Almachtige, dat Zijn volk zal 'leven voor zijn aangezicht'
- Dank, dat wij hen namens de Messias mogen vertroosten
- Dank, dat de 'Bewaarder van Israël' bij hen is
- Bidt, dat hun geloof niet zal bezwijken

Jan Otte, voorzitter



---

*Bestuur:*  
J. Otte, voorzitter  
A.W. Derks, penningmeester T.n.v. Stichting Nachamoe  
J.M. Ponsen, secretaris  
A. Verhagen, bestuurslid

*Bankrekening:*  
NL96RABO0384517579  
Deventer

*Adres:*  
Wingerd 23  
7421 CK Deventer  
*Tel.nr.:* 0570 65 09 67  
*Email:* info@nachamoe.nl

*Kamer van Koophandel:*  
Nr. 41245206 / Deventer  
*Website:*  
www.nachamoe.nl