



NIEUWSBRIEF JANUARI 2017

**“ Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn,
want Zijn barmhartigheden houden niet op,
elke morgen zijn zij nieuw,
groot is Uw trouw!”
Klaagliederen 3: 22, 23**

Shalom vrienden van Nachamoe,

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we ons verwonderen over de gunstbewijzen des HEREN, die zo rijkelijk ons deel waren.

Ondanks alle moeite en ziekte was daar vooral ook zo veel zegen. Ook door het werk van Nachamoe mochten we met elkaar zoveel zegen brengen naar noodlijdende Joodse gezinnen door hen namens hun Messias te vertroosten.

Nu ligt er weer een nieuw jaar voor ons met nieuwe uitdagingen en beloften. De bijbel leert ons dat de duisternis nog zal toenemen voordat de nieuwe dageraad zal aanbreken. Wat is het dan rijk, te weten dat ook in dit jaar de Almachtige bij ons is met Zijn gunstbewijzen, Zijn barmhartigheden en Zijn eeuwige trouw. Met deze zekerheid willen we als bestuur van Nachamoe u allen zegenen.

Van de Penningmeester

Net als voorgaande jaren treft u bij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar de verantwoording van uw giften en bijdragen, voor zover het voor u van toepassing is, over 2016 aan.

Als ik kijk naar de cijfers over het afgelopen jaar dan kunnen we als stichting Nachamoe alleen maar heel dankbaar zijn. We hebben net als vorig jaar ruim € 40.000,- kunnen overmaken naar onze de adoptie families.

Daarnaast werd er het afgelopen jaar vaker een beroep gedaan op het noodfonds.

Dankzij velen van u die regelmatig een gift geven voor het noodfonds konden we hier gehoor aan geven.

Zoals u weet is de koers van de dollar op dit moment erg laag, waardoor we minder shekels voor onze euro krijgen. We hebben de adoptiebijdrage het afgelopen jaar eenmalig kunnen aanvullen uit het noodfonds tot het bedrag van ILS 250,- per maand die we onze gezinnen geven.

Wat betreft de toegezegde bijdragen is het zo dat bijna iedereen hieraan voldaan heeft. Een aantal heeft zelfs wat meer overgemaakt. Het zijn voor mij als penningmeester dank momenten, en daarnaast ook te blijven vertrouwen op onze Here God, als er iemand niet zijn bijdrage overmaakt. Want hij heeft alles in Zijn hand!

We zijn als stichting Nachamoe onze Heer enorm dankbaar dat Hij ons, door u, zo zegent zodat we gehoor kunnen geven aan Zijn opdracht “Troost, troost Mijn volk”.

We hopen en bidden dat u ons het komende jaar ook wilt blijven steunen zodat wij de gezinnen in Israël kunnen blijven helpen.

Hartelijke groet,
Antoinette Derks

Bericht over Jan Otte, onze voorzitter

In december jl. kwam het bericht dat Jan plotseling was opgenomen in het ziekenhuis in verband met hartklachten. Aanvankelijk leek het niet zo ernstig, maar tijdens een hartkatheterisatie bleek een openhartoperatie nodig te zijn.

Er zijn vier bypasses geplaatst.

De operatie verliep gelukkig goed en Jan krabbelde naar omstandigheden redelijk snel weer op na die zware operatie.

Hij is nu thuis om helemaal te genezen en zal nog 10 weken moeten revalideren.

Al met al zijn we de Heer enorm dankbaar dat Jan al zover is hersteld dat hij ook wat betreft Nachamoezaken weer in staat is om iets te doen.

We wensen Jan en Leny dan ook vanaf deze plaats Gods zegen toe en een spoedig volledig herstel.

Hoe wordt de steun van Nachamoe ervaren?

De namen zijn gefingeerd.

Miriam (79): de financiële ondersteuning is een grote hulp voor mij. Het is voor de huur van het huis en voor medicijnen. Ik voel mij ook moreel gesteund, er zijn mensen die om mij en mijn gezin zich bekommeren. Ik ben nog nooit in Nederland geweest, maar ik ken mensen uit Nederland die mij vreugde geven door de kaarten die ik mag ontvangen en zij mij financieel helpen. Ik voel me gedragen. Dank aan deze organisatie en aan de mensen die daarbij betrokken zijn.

Esther: (weduwe met vijf kinderen waarvan de jongste vier jaar is) de kaarten die ik steeds weer mag ontvangen maken mijn hart warm, de woorden bemoedigen mij om door te gaan en dat ik daarin zie dat ik niet alleen ben.

Bella: (alleenstaande moeder met zes kinderen) de kaarten die ik van Nachamoe mag ontvangen komen altijd op het juiste moment. "Wil je dit aan hen doorgeven" "De financiën zijn een grote steun voor mij en mijn kinderen en nodig, maar daarbij de liefde die ik ervaar door de kaarten heen, zijn van even grote waarde, ik word daar door gesterkt."

Doba: (weduwe, zes kinderen, twee in militaire dienst) het contact geeft mij het gevoel dat ik er niet alleen voor sta maar gesteund weet.

Eta: van het geld kon ik een bril kopen, ik ben er zo blij mee, dat het hierdoor mogelijk werd gemaakt. Het gaat uit boven mijn verwachting.

Olga: van het geld kon ik de dure tandartsrekening betalen. Mijn dagelijks leven bestaat uit zuinig leven, van het kleine pensioen blijft niets over voor deze extra uitgaven die nodig zijn.

Ruth: deze steun is geweldig, wij redden het niet zonder deze hulp, financieel niet maar ook in de steun die wij ervaren door post en bezoeken heen. Bedankt.

Inna en Igor Uspensky: de Israëlsche families van Nachamoe zijn jullie zeer dankbaar voor jullie ondersteuning, vriendschap en begrip gedurende zoveel jaren.

Mocht u een emailadres hebben, die u nog niet aan ons heeft doorgegeven, wilt u dit dan alsnog doen? Ook als uw mailadres is gewijzigd, horen we dat graag!

Dank en gebedspunten

- Dank dat onze voorzitter zo vooerspoedig herstelt.
- Bidt, dat Jan spoedig helemaal mag herstellen en zijn taak als voorzitter weer helemaal op zich kan nemen.
- Bidt voor Israël voor veiligheid binnen het land en aan de grenzen.
- Bidt voor Inna en Igor dat zij gezond mogen blijven om dit werk samen met ons allen te kunnen voortzetten.

Joke Ponsen, Secretaris



Bestuur:
J. Otte, voorzitter
A.W. Derks, penningmeester
J.M. Ponsen, secretaris
A. Verhagen, bestuurslid

Bankrekening:
NL96RABO0384517579
T.n.v. Stichting Nachamoe
Deventer

Adres:
Wingerd 23
7421 CK Deventer
Tel.nr.: 0570 65 09 67
Email: info@nachamoe.nl

Kamer van Koophandel:
Nr. 41245206 / Deventer
Website:
www.nachamoe.nl