



NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017

**‘Uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen.
Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten
en de liefde, die gij voor Zijn naam getoond hebt door de diensten,
welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst’.**
Handelingen 10 : 4; Hebreëen 6 : 10

Shalom vrienden van Nachamoe,

Bovenstaande woorden kreeg ik op mijn hart om u allen die het werk van Nachamoe door gebed en giften mogelijk maakt te bedanken.

Als bestuur zijn we verwonderd over de grote trouw waarmee we telkens weer uw giften voor het werk ontvangen.

In de eerste plaats zien we hierin de zegenende hand van onze God.

Maar Hij heeft ervoor gekozen om steeds mensen in zijn plan te betrekken. Mensen, die iets hebben begrepen van Zijn liefde en bewogenheid voor Zijn volk; heidenen, die in hun hart het verlangen hebben om Gods oogappel, Israël, namens hun Messias te troosten.

De heiden Cornelius is ons hierin al voor gegaan. Wat de Heer tegen hem zei, zegt Hij ook tot u allen: ‘Uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen.’

Hij vergeet uw werk niet.

Jan Otte, voorzitter

Familiebezoeken in Israël

Alle namen zijn gefingeerd.

Woensdagavond 17 mei 2017 zijn we met ons B&B-echtpaar naar onze familie gereden. Dit echtpaar heeft deze familie na hun aankomst in Israël onderdak gegeven in hun huis. De voorganger van de gemeente waar deze familie naar toe gaat, kwam om te vertalen naar het Russisch.

We werden feestelijk ontvangen met een grote taart op tafel. De hele familie was aanwezig zelfs ook het gezin van hun broer.

Al verstonden we elkaar niet, het was een blijde, hartelijke en warme ontmoeting.

Met verbazing hebben we genoten van zoveel diverse talen die er gesproken werden. Engels, Hebreeuws, Russisch, Nederlands. Wat is het mooi om te ervaren dat je, ondanks dat je elkaars taal niet spreekt, toch een verbondenheid voelt. We hebben heerlijk buiten gezeten op de veranda voor het huis. De heer des huizes heeft de taart in stukken gesneden waar we met z'n allen heerlijk van hebben genoten.

Uit Nederland hadden wij blikken met stroopwafels meegenomen die al gelijk werden genuttigd. Eén vond het zo lekker dat zijn voorraad al half leeg was aan het eind van de avond. De verbondenheid deed ons het meest. Zoveel hebben we niet kunnen praten, want ieder was in gesprek met een ander, wat veelal in het Russisch of Hebreeuws gebeurde. Dit was niet erg, want alleen al tussen deze familie te zitten deed ons al zoveel goeds.

Bert en Lidi Meedendorp

Het was een feest voor Dick en mij om na enkele jaren weer in Israël verschillende families te bezoeken.

Haifa

Het eerste bezoek was aan Jacob in Haifa, die al jaren geadopteerd is.

Zijn vrouw is recent overleden.

Jacob is een sterke persoonlijkheid met veel humor. Regelmatig hadden wij contact met hem via de skype. Ook tijdens de ziekte en sterven van zijn vrouw. Zelfs in die moeilijke periode konden we samen toch lachen. Wij hebben 's middags bij Jacob gegeten. Zittend aan de keukentafel heeft hij voor het eerst na al die jaren zijn hart laten zien. Het grote verdriet over het verlies van zijn vrouw. We hebben ervaren hoe belangrijk het is om op deze manier persoonlijk contact te hebben.

Rehovoth

Op onze reis naar Jerusalem hebben we in Rehovoth een oude vriendin bezocht. Shula, die met haar zuster een geweldige supporter en hulp was voor Nachamoe in de eerste jaren van onze stichting. Een hechte vriendschap vanaf het eerste uur. Zij was zo blij dat we weer in staat waren om haar te bezoeken, dat zij ons bezoek in het bejaardenhuis had aangekondigd. Het was hartverwarmend!

Alle lieve mensen, die betrokken zijn bij het werk van Nachamoe ontvangen de hartelijke groeten van haar.

Ma'ile Adumim

Toen naar André en zijn vrouw Ida. André wachtte ons buiten al op. Hij vertelde ons dat Ida enorm opgewonden was voor ons bezoek. Zo ontzettend blij dat we elkaar weer zagen. Tijdens ons bezoek vertelde André over het inwisselen van oude naar nieuwe gasmaskers. Het gebruik van gasmaskers betekent heel veel voor de jonge kinderen. Zij moeten oefenen om, zodra het alarm afgaat, gelijk te reageren en de gasmaskers op te zetten. Zijn dochter oefent dit met een beloning om het de kinderen in te pepen dat het noodzakelijk is.

Ze zijn in Israël erg bang voor een chemische aanval!

Jerusalem

Met Slava en Ruth was de kennismaking gelijk al een feest. Niet aftasten, maar contact! Omdat Slava heel erg ziek is deed hij niet zoveel mee in de gesprekken, maar was wel 'aanwezig'. Zij hebben grote zorgen om de ziekte van Slava. En veel verdriet over hun dochter die met haar gezin weer plotseling terugging. Maar ook hier ging een 'lach en een traan' samen!

Dan op naar onze concertpianist en zijn oude schoonmoeder.

Zijn vrouw is recent overleden. We hebben o.a. over muziek gepraat samen. Helaas geeft Izaäk weinig concerten, maar hij wilde ons graag trakteren op een concert.

Als wij een volgende keer weer naar Israël kunnen dan houden wij hem aan zijn belofte!

En dan natuurlijk onze bezoeken aan Inna en Igor. Het was erg emotioneel gezien de omstandigheden. Wij waren precies op tijd in Jerusalem toen Inna de boodschap kreeg dat na een colonscopie kanker was geconstateerd.

Zij wordt nu met spoed geopereerd.

Tijdens het afscheidmoment hebben we samen Psalm 121 en Psalm 4 : 9 gelezen.

Overall waar we kwamen ging de tijd veel te vlug voorbij. We hebben zorgen gedeeld en grappen gemaakt. Ernst en een lach wisselden elkaar af. Maar bovenal kunnen troosten en liefhebben!



Dick en Joke Ponsen

Mocht u een emailadres hebben, die u nog niet aan ons heeft doorgegeven, wilt u dit dan alsnog doen? Ook als uw mailadres is gewijzigd, horen we dat graag! Dat scheelt in de portokosten!

Dank en gebedspunten

- Dank voor de mogelijkheid dat we samen Gods volk kunnen troosten!
- Bidt voor Israël voor veiligheid binnen het land en aan de grenzen.
- Bidt voor onze families in Israël. Zij hebben ons gebed heel hard nodig.
- Bidt voor de gezondheid van Inna Uspenski.

Joke Ponsen, Secretaris

Bestuur:
J. Otte, voorzitter
A.W. Derks, penningmeester
J.M. Ponsen, secretaris
A. Verhagen, bestuurslid

Bankrekening:
NL96RABO0384517579
T.n.v. Stichting Nachamoe
Deventer

Adres:
Wingerd 23
7421 CK Deventer
Tel.nr.: 0570 65 09 67
Email: info@nachamoe.nl

Kamer van Koophandel:
Nr. 41245206 / Deventer
Website:
www.nachamoe.nl
ANBI-status