



NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018

**‘Ja, er is hoop voor uw toekomst, luidt het woord des Heren,
de kinderen zullen naar hun gebied terugkeren.’**

Jeremia 31 : 17

Shalom vrienden van Nachamoe,

Er ligt weer een nieuw jaar voor ons.
Wat zal dit jaar ons brengen? En wat zal dit jaar Israël brengen? Veel omstandigheden in de zichtbare wereld kunnen ons met zorg voor de toekomst vervullen.

Daartegenover mogen we onze ogen richten op de Onzichtbare, de Eeuwige Getrouwe.

Hij heeft de toekomst in Zijn hand en zegt:

‘Ja, er is hoop voor uw toekomst!’

Ook deze waarheid maakt Hij zichtbaar. We zien het wonderlijke feit voor onze ogen dat ‘de kinderen naar hun gebied terugkeren’.

Wat is het een zegen dat we als Nachamoe daarbij nauw betrokken mogen zijn door hen na hun thuiskomst namens hun Messias met woord en daad te troosten, ook in 2018.

Ja, er is hoop voor uw toekomst!

Shanah tovah (goed nieuw jaar).

Jan Otte, voorzitter

Kijkend naar de cijfers van het afgelopen jaar mogen we opnieuw de Here danken voor Zijn zegen.

We hebben een trouwe achterban, maar bovenal een trouwe God!

De meeste mensen hebben hun toegezegde bijdrage overgemaakt of zelfs meer!

Er zijn een aantal mensen die het afgelopen jaar door verschillende omstandigheden hebben moeten stoppen met de bijdragen voor het werk van Nachamoe.

Maar de Here zorgde dat dit financieel werd opgelost.

Ook het afgelopen jaar werd er weer zeer regelmatig een beroep gedaan op ons noodfonds. Dankzij uw bijdragen konden we gehoor geven aan deze vraag.

Daarnaast weet u dat de dollarkoers het afgelopen jaar laag was. We hadden gelukkig de financiële mogelijkheid om vanuit het noodfonds het koersverschil aan te vullen, zodat onze gezinnen toch het bedrag van ILS 250,-- per maand konden ontvangen.

Net als ieder jaar willen we als Stichting Nachamoe de Here God danken dat Hij ons - door u - zo zegenet .

Wij kunnen op deze manier gehoor geven aan Zijn opdracht ‘Troost, troost Mijn volk’.

Wij hopen en bidden dat u ons ook het komende jaar wilt blijven steunen, zodat wij samen de gezinnen in Israël kunnen blijven helpen.

Net als voorgaande jaren treft u - voor zover het voor u van toepassing is - bij de eerste nieuwsbrief van het jaar de verantwoording van uw giften.

Antoinette Derks, penningmeester

Enkele impressies uit Israël van Corrie

(Alle namen zijn gefingeerd)

Levi, ruim twintig jaar heeft hij liefdevol voor zijn vrouw gezorgd. Zij was volkomen afhankelijk van anderen. Rond haar overlijden begaf ook de koelkast het, een uitgave die niet gedaan kon worden van het kleine inkomen dat hij heeft. Met dank, namens Levi.

Ruth, een oudere dame die in een woestijnstad woont, wordt maandelijks door Corrie bezocht.

Ruth laat weinig mensen toe in haar leven. Langzaam groeit het vertrouwen tussen ons, vertelt Corrie. (Dat is een wonder, want Ruth liet in het verleden niemand toe JP).

Iedere maand ondersteunen we haar extra zodat zij de hoge tandarts rekening kan betalen.

Grootouders van respectievelijk 90 en 75 jaar zorgen voor hun kleinkinderen. Van de twee kinderen is de vader overleden en de moeder is ziek en herkent nauwelijks de kinderen nog, zij is achtergebleven in Rusland. De kinderen hebben op jonge leeftijd al veel verlies geleden en verdriet gekend. Voor hen moest er een nieuw bed komen. In deze extra kosten konden we gelukkig voorzien.

Inna is weduwe en heeft een zoon. Hij is arbeidsongeschikt. Door omstandigheden is hij in schulden terecht gekomen. Zijn moeder helpt waar mogelijk is en betaalt van haar kleine pensioen twee huishuren. Veel geld voor andere dingen blijft er niet over. De extra financiële ondersteuning heeft haar moederhart vertroost en hoop gegeven.

Valentina is weduwe met vijf kinderen en inmiddels ook oma. Twee kinderen dienen in het leger van Israël. Valentina is beroeps-poppenmaakster, poppenspeelster en heeft een poppentheater. Ze werkt hard, voor een klein onzeker inkomen. Haar ouders op leeftijd zijn bij haar in komen wonen. Zij wordt ook ondersteund, omdat het in Israël bijna niet mogelijk is om alleen kostwinner te zijn.

Zo zijn er nog veel verhalen te vertellen. Met allemaal dezelfde strekking; er is een nood en met de financiële hulp werd nood verlicht en geld diende tot ZEGEN! Toda Rabah.

Een brief uit Israël van Igor

Lieve vrienden van Nachamoe,

Onze relatie duurt al vele jaren en gedurende die tijd heeft u ontzettend veel gedaan voor de mensen die naar Israël kwamen vanuit de voormalige Soviet Unie.

Ik wil u graag de geschiedenis van één van onze families vertellen. *Sarah* (gefingeerde naam). Ze is nu 70. Zij was een onderwijzer op een medisch college in Moskou.

In 1978 vroeg haar familie een vergunning aan om naar Israël te mogen vertrekken, maar zij werden geweigerd. Pas na 10 jaar, in 1988, konden zij vertrekken uit de USSR.

In haar tijd van refusal (weigering om naar Israël te vertrekken) werd Sara een heel actief lid van een vrouwengroep,

die streed voor emigratie. Helaas had zij geen succes in Israël om een vaste baan te vinden.

Zij kreeg alleen tijdelijke baantjes voor een korte tijd, zodat zij in die jaren geen pensioen kon opbouwen, alleen maar een sociale uitkering.

Nog niet zo lang geleden kreeg zij te horen dat zij kanker had en had zij met spoed een operatie nodig. Zo'n gebeurtenis is niet alleen psychologisch erg moeilijk, maar het bracht te gelijk grote financiële problemen met zich mee. Voor dit soort oncologische operaties zijn de prijzen behoorlijk hoog, terwijl de ziekenkostenverzekering maar een deel van het bedrag betaalt. Het andere deel moet dan zelf betaald worden. In haar geval was dat ongeveer 15.000 shekels en de familie kon dit niet betalen. We namen contact op met Nachamoe en waren heel gelukkig dat wij begrip kregen voor deze zaak. De operatie van Sarah had succes, omdat het precies op tijd werd uitgevoerd. Nu is Sarah thuis en bereidt zich voor op chemotherapie.

Zij heeft ons gevraagd om jullie allemaal geweldig te bedanken en de hartelijke groeten te doen van haar. Ze vertelde dat jullie antwoord een ongelooflijke support is geweest voor haar en het was tevens een bijdrage voor haar herstel.

We zijn heel gelukkig om zulke vrienden als de Nachamoemensen te hebben met een grote liefde voor anderen.

Dank en gebedspunten

- Dank dat we samen Gods volk kunnen troosten! Jesaja 40.
- Bidt voor onze families in Israël. Zij hebben ons gebed heel hard nodig. In het bijzonder voor onze zieke families. Enkelen zijn zeer ernstig ziek.
- Dank dat Inna Uspenski aan de betere hand is!

Hartelijke groet, Joke Ponsen, Secretaris



Bestuur:
J. Otte, voorzitter
A.W. Derks, penningmeester
J.M. Ponsen, secretaris
A. Verhagen, bestuurslid

Bankrekening:
NL96RABO0384517579
T.n.v. Stichting Nachamoe
Deventer

Adres:
Wingerd 23
7421 CK Deventer
Tel.nr.: 0570 65 09 67
Email: info@nachamoe.nl

Kamer van Koophandel:
Nr. 41245206 / Deventer
Website:
www.nachamoe.nl
ANBI-status