



Nieuwsbrief

**“De Geest des Heren HEREN is op mij, opdat de HERE mij gezalfd heeft;
Hij heeft mij gezonden om (...) over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve
hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw,
een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest.” Jes. 61:1,3
“Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.” John. 20:21**

Shalom vrienden van Nachamoe,

De Here Jezus, de Messias van Israël, werd door de Vader gezalfd met de Heilige Geest om bovenstaande zegeningen over Zijn volk te brengen; vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Na zijn hemelvaart heeft Hij deze opdracht aan zijn volgelingen gedelegeerd met de woorden ‘Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u’. Dezelfde zalving van de Geest des Heren, die Vader op Jezus legde, ligt voortaan ook op u en op mij om hetzelfde te doen als Hij deed. Wat een onvoorstelbaar grote eer valt ons hiermee ten deel. Om stil van te worden! Door onze zwakheid gaat Hij zijn kracht betonen. En het is Zijn zalving die dit voor ons mogelijk maakt. En zo mogen we als vrienden en bestuur van Nachamoe verder gaan met deze geweldig mooie opdracht om hiermee zijn volk te zegenen.

Voor mij persoonlijk is dit ook het moment waarop ik mijn functie als voorzitter van Nachamoe na ruim tien jaar teruggeef. Als ‘tachtiger’ ga ik het wat rustiger aan doen.

In het volste vertrouwen mag ik het stokje overdragen aan Anneke Verhagen.

De betrokkenheid met Gods volk en met Nachamoe blijven voor mijn vrouw Leny en mij onveranderd.

De Here zegene u allen met zijn shalom,

Jan Otte

Shalom,

Na vele jaren voorzitter van Nachamoe te zijn geweest zal Jan binnenkort deze taak neerleggen en zal ik dit van hem overnemen. Eén ding staat vast: we zullen Jan (en zijn vrouw Leny) in het bestuur gaan missen!



Nieuwsbrief

Sinds 2006 maak ik deel uit van het bestuur van Nachamoe. Vanaf de eerste dag dat ik hoorde van de geschiedenis van Nachamoe was ik onder de indruk van hoe deze stichting tot stand gekomen is. Voor mij stond en staat vast: daar moet Gods leiding achter zitten. Het is mooi en bijzonder om te zien hoe trouw de achterban van Nachamoe is; zowel in het geven van geld alsook in gebed.

Velen van u zijn al jaren betrokken bij dit belangrijke werk. Het is goed om ons te realiseren dat wanneer we geloven dat Nachamoe Gods werk is, we dit ook in Zijn handen mogen leggen. Hij weet dat wij mensen de neiging hebben om ons zorgen te maken, om problemen te zien waar die misschien nog helemaal niet zijn. Hoe moet het straks als... En in ons hoofd zijn we al bezig om allerlei oplossingen te bedenken. Maar de Bijbel leert ons: Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. (Spreuken 3:5-6)

We weten niet wat er voor ons ligt, hoe de toekomst eruit ziet. Maar wat we wel mogen weten is dat God voor ons uit gaat en dat Hij ons terzijde staat. God zal erbij zijn! Dankbaar om hetgeen God gedaan heeft binnen- en door middel van Nachamoe en vol vertrouwen dat Hij dat ook zal voortzetten in de toekomst.

Anneke Verhagen

Verhuisbericht

De vestiging van de Stichting Nachamoe is verhuisd naar:

Passage 7
7642 GH Wierden
T: 0546 303429

M: info@nachamoe.nl

Dit is tevens het nieuwe huisadres + telefoonnummer van Joke en Dick Ponsen.

Zo zijn er deze keer nogal wat veranderingen.

Helaas moeten we afscheid nemen van Jan en Leny. Twee heel betrokken vrienden, die door de jaren heen een geweldige steun waren voor ons troostwerk van Nachamoe. Hun inzicht, wijsheid, liefde, trouw zullen we inderdaad gaan missen binnen ons bestuur. Zeker ook de bedachtzaamheid van Jan en Leny was een zegen. Hun omgang met God gaf mede het bestuur de richting aan die we moesten gaan!



Nieuwsbrief

Maar we gaan elkaar niet uit het oog verliezen. Hun betrokkenheid blijft hetzelfde. En wij wensen Jan en Leny nog veel jaren in gezondheid toe en zegen van de Heer. En wij danken jullie geweldig voor alles wat jullie voor ons hebben betekend.

Als er een bestuurslid aftreedt vanwege hoge leeftijd, is het gelijk een zegen dat we binnen het bestuur iemand verwelkomen die bereid is de voorzittershamer over te nemen.

Afscheid nemen en verwelkomen, een moeilijke gebeurtenis. Scheiden doet lijden zegt een Nederlands spreekwoord en zo voelen we dat ook.

Maar tegelijk zijn we ontzettend blij dat Anneke Jan gaat vervangen! Zij heeft niet alleen de capaciteiten om deze functie te bekleden, maar is tegelijk zeer betrokken bij het werk van Nachamoe en zal dit werk ook biddend gaan doen!

Wij zijn in de eerste plaats heel dankbaar dat de Heer op deze manier leiding heeft gegeven en deze plaats heeft ingevuld

En Anneke wij zijn erg dankbaar dat je bereid bent dit werk over te nemen. En ook jou bidden we van deze plaats Gods zegen, wijsheid en kracht toe!

Dankpunten

- God gaat door met Zijn troostwerk.
- De trouw van al onze families.

Gebedspunten

- Situatie in Israël in verband met Corona.
- Situatie van de Joden over de hele wereld.
- Het antisemitisme neemt toe en het wordt tijd dat de Joden naar Israël vertrekken.

Namens het bestuur,

Joke Ponsen, Secretaris