



Nieuwsbrief

“God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste Hij de mens die Hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten.” Gen. 2:8-9
“God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.” Gen. 2:15

Shalom vrienden van Nachamoe,

In wat een tijd leven we! Vorig jaar, omstreeks deze tijd, hadden we ons geen voorstelling kunnen maken dat een jaar later de hele wereld in de greep zou zijn van een pandemie. We zitten midden in de tweede lockdown en men vreest dat er ook een derde ‘golf’ gaat komen. Dit alles roept bij veel mensen angst op. Angst om zelf getroffen te worden door dit virus of angst om naasten. En dan zijn we het jaar nog maar net begonnen.

Boven dit voorwoord staan een aantal teksten uit Genesis. Genesis, het eerste Bijbelboek, dat ons laat zien hoe het er in het begin van de aarde en de mensheid uitzag. God bracht de mens in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Die tuin, of hof, zoals sommige mensen zeggen, die werd in beheer gegeven aan de mens. Ongetwijfeld was het direct na de schepping een prachtige tuin, schitterend zelfs. Dat wat door God was geschapen, gecreëerd, werd in de handen van de mensen gelegd. Om het mooi te houden werd hun inzet gevraagd. Ze zouden er tijd en energie in moeten gaan steken. Ze konden niet volstaan met achterover leunen, hun mening geven over de planten en bomen die er groeiden en zelf niets doen. God had ze immers de opdracht gegeven om die tuin te bewerken. En God had ze ook de mogelijkheden gegeven ... Ze zouden zich moeten gaan inzetten om het zo te houden zoals God het bedoeld had.

Laten we kijken naar Israël. Hoe heeft God het bedoeld? Wat is Zijn bedoeling met Zijn volk? Wat is Zijn uiteindelijke plan met hen?

Naast alle angst die er op dit moment in de wereld is, gaat God door met Zijn volk. Elke dag keren Joden uit alle hoeken van de wereld terug naar Israël en komen ze in dat land dat God voor hen heeft aangewezen. Ze komen thuis in Israël. Hoe mooi en waar is die belofte die staat in Jozua 1:6: *“Wees sterk en moedig, want jij zult dit volk het land doen beërven, dat Ik hun vaders gezworen heb hun te zullen geven.”* De eerste mensen kregen de opdracht om die tuin, die hof, te bewerken zodat het zou voldoen aan zoals God het had bedoeld.



Nieuwsbrief

Wij, die op de één of andere manier betrokken zijn bij Stichting Nachamoe, mogen ons inzetten voor dat Joodse volk. Onze inzet wordt gevraagd daar waar het gaat om gebed. Zoals het staat in psalm 122 "bidt Jeruzalem vrede toe". Vraag God om het Joodse volk veel bemoediging te geven bij de toenemende vijandschap van de wereld. Israël wordt belaagd door vele vijanden waarvan sommigen zeer gevaarlijk zijn. Het is de satan gelukt om een groot aantal landen zover te krijgen dat ze zich tegen Israël keren. Er is nog nooit een land geweest met zoveel vijanden. Als we Israël niet ondersteunen met gebed, kan dit land het erg moeilijk krijgen in deze vijandige wereld die uit is op haar totale vernietiging en de uitroeiing van elke Jood. Dat zal niet gebeuren: God heeft het laatste woord!

De hoofdstad en het centrum van Gods koninkrijk op aarde zal Jeruzalem zijn. Dat is o.a. te lezen in Micha 4, Zacharia 8 en 14. De uitvoering van een rechtvaardige regering zal uitgaan van Jeruzalem tot het einde van de wereld (Micha 4:2). De vrede en de voorspoed van alle naties hangt af van de vrede en voorspoed van Jeruzalem. Totdat Jeruzalem haar vrede binnengaat, kan geen enkel land op aarde ware, voortdurende vrede ervaren. Laten we ons met onze gebeden inzetten voor de vrede van Jeruzalem.

Anneke Verhagen
Voorzitter

Van de Penningmeester

Net als voorgaande jaren treft u bij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar de verantwoording van uw giften en bijdragen aan (indien dit op u van toepassing is). In dit bijzondere jaar, waarin we op welke manier dan ook te maken hebben gekregen met het virus, mochten we zien dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob doorgaat met zijn werk! Hij staat boven alle dingen.

Bij de verantwoording van de giften heb ik gerefereerd aan de tekst uit Psalm 147:2: "De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevene." God is trouw aan Zijn volk! Daarnaast mochten we als Nachamoe zien dat Hij ook een trouwe achterban geeft. Als donateurs om welke reden dan ook niet meer konden bijdragen, gaf onze Heer anderen in het hart om Nachamoe te gaan ondersteunen. Zo werkt onze God. Hij laat niet varen het werk dat ZIJN hand begonnen is te doen.

Financieel terugkijkend zijn we als Nachamoe dankbaar voor de giften die u hebt gegeven voor de adoptiegezinnen. We mochten het afgelopen jaar het aantal gezinnen die we in Israël ondersteunen uitbreiden. Grote reden tot dankbaarheid.



Nieuwsbrief

Ook kwam er weer geld binnen voor het noodfonds zodat we, net als andere jaren, de gezinnen dezelfde ondersteuning in sjekels konden geven die hen is toegezegd. Zoals u uit afgelopen jaren weet, wordt het ontstane koersverschil uit het noodfonds geboekt. Maar ook voor calamiteiten werd er regelmatig een beroep gedaan op het noodfonds

Naast onze dank voor uw financiële bijdrage willen we u blijven aanmoedigen om te bidden voor Gods volk en Gods stad Jeruzalem,

Met vriendelijke groet

Antoinette Derks
Penningmeester

Lieve vrienden,

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd. De wereld staat op z'n kop en corona heeft veel effect op ons dagelijks leven. Wij merken dat. Onze gezinnen in Israël merken dat ook. Veel van onze mensen in Israël raken in een isolement, de bezoeken van onze mensen in Israël aan de gezinnen, werd regelmatig bemoeilijkt vanwege beperkende maatregelen. Daarnaast zijn een aantal van onze donateurs en sommigen van hen die wij ondersteunen, in het afgelopen jaar helaas overleden. Onze gedachten en gebeden zijn bij hen en hun nabestaanden.

Maar ook dichterbij huis is er veel gebeurd. Onze secretaris, Joke Ponsen, is een paar weken na haar verhuizing naar Wierden lelijk ten val gekomen, waarbij zij hard met haar hoofd op de grond terecht is gekomen. Hierdoor is een grote bloeding in haar hoofd ontstaan en moest zij met spoed per ambulance naar Enschede gebracht worden. Daar is zij diezelfde nacht nog aan haar hoofd geopereerd om de druk te verminderen en het bloeden te stelpen. Een aantal dagen heeft zij in coma gelegen, maar toen zij eenmaal weer bijgekomen was, knapte ze wonderwel (vooral dat) en langzaam weer op. Na een traject van ziekenhuis en revalidatie, die al met al 8 weken heeft geduurd, kon zij gelukkig in augustus weer terug naar huis.

Het gaat goed met haar en wij danken onze hemelse Vader voor Zijn bescherming en nabijheid in die moeilijke weken. Deze val heeft echter ook wel impact op haar gehad. Nog steeds is Joke erg beperkt in energie en concentratie. Dat betekent dat zij bv ook niet meer het frequente contact kan onderhouden met sommigen van u, zoals u dat gewend was.



Nieuwsbrief

Telefoongesprekken zijn vermoeiend voor haar, waardoor zij er de voorkeur aan geeft zelf te bellen (in plaats van gebeld te worden) zodat zij daar zelf een geschikt moment voor kan kiezen (gezien haar energie). Wij gaan ervan uit dat u daar begrip voor heeft en daar ook rekening mee wilt houden.

Ondertussen wordt een deel van haar taken overgenomen door Ellis van der Woude. Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties heeft voor ons, kunt u desgewenst ook met haar contact opnemen. Via de telefoon (0546-817374) of per mail (evdwoude@gmx.com).

Dankpunten

- Dank voor het feit dat ondanks Corona wij door kunnen gaan met het troosten van Gods volk.
- Dank voor alle Nederlandse families die trouw zijn aan deze roeping.
- Dank dat ons team in Israël nog steeds in staat is om onze families in Israël te bezoeken

Gebedspunten

- Bid dat ons team in Israël in staat blijft dit troostwerk voort te zetten.
- Bid voor alle Joden die het aliyah-proces zijn begonnen, maar die zijn opgehouden vanwege de huidige wereldwijde corona-beperkingen, dat zij thuis kunnen komen (*Jes. 62:10*).
- Blijf de Heer vragen om al het water dat deze natie nodig heeft, vooral met de grote aliyah die zal komen.
- Bid voor die gezinnen die door de corona geliefden hebben verloren.
Dat zij ook in deze omstandigheden de troost en zegen van de Heer mogen ervaren.

Namens het bestuur,

Ellis van der Woude