



**“Zo zegt de HERE der heerscharen:
Wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede;
nóg zal de HERE Sion troosten, Jeruzalem nóg verkiezen.”
Zach. 1: 17**

Shalom vrienden van Nachamoe,

We zijn weer een nieuw jaar ingegaan.

Wat zal dit jaar ons brengen? En wat zal dit jaar Israël brengen? Als we kijken naar de zichtbare omstandigheden in en rondom Israël is er volop reden om daarover bezorgd te zijn.

Maar gelukkig mogen wij een ander hoopvol en betrouwbaar gezichtspunt voor ogen houden: ‘Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven,’ Jeremis 29: 11.

Lijnrecht tegenover alle onzekerheid in de zichtbare wereld staan de zekere beloften van de Almachtige. Hij is de Eeuwige Getrouwe, Zijn woord is de Waarheid: Zijn steden zullen weer overvloeien van het goede, nóg zal de HERE Sion troosten, Jeruzalem nóg verkiezen.

Om Zijn beloften te volvoeren kiest Hij ervoor om mensen in te zetten die daartoe bereid zijn. Zij mogen namens de God van Israël zijn volk troosten en hen bemoedigen door hen te wijzen op Zijn kostbare en liefdevolle beloften. En dat is ook de opdracht waartoe we ons als vrienden en bestuur van Nachamoe geroepen weten.

Met elkaar willen we ook in het jaar 2020 aan deze roeping gehoor geven. *shanah tovah!*

Jan Otte, voorzitter

Terugblik op de familiedag van 2 november 2019

Vanuit alle hoeken van het land kwamen zo'n 75 mensen naar de familiedag van Nachamoe. Er waren er bij die een lange reis achter de rug hadden. Daarom was het goed dat de dag begon met koffie/thee en werd iedereen in de gelegenheid gesteld contact te leggen met anderen die ze wellicht voor het laatst hadden gezien op de familiedag van 5 jaar geleden.

Helaas moesten we het deze dag zonder onze voorzitter, Jan Otte, doen. Zijn vrouw Leny lag in het ziekenhuis omdat ze een dag ervoor was geopereerd.

Het was fijn dat Pieter en Heleen Benard in ons midden waren. Pieter was de eerste voorzitter van Nachamoe.

Na de opening met lied en gebed hebben we samen stil gestaan bij Gods woord. Het ging erover dat we alleen bij God rust kunnen vinden.

Corrie van Maanen was tijdens de familiedag aanwezig. Zij vervult een belangrijke rol binnen Nachamoe. Zij zorgt ervoor dat bij een groot aantal van de families welke we financieel ondersteunen, het geld terecht komt.



Ze gaat het persoonlijk brengen en heeft op die manier dan meteen contact met deze gezinnen. Corrie was gevraagd om ons mee te nemen in haar ervaringen in Israël. De wijze waarop ze haar werk doet en ook haar werkzaamheden voor Nachamoe getuigen van een enorme betrokkenheid bij het Joodse volk. De mensen die aanwezig waren en van wie velen al jaren lang donateur zijn voor het project Nachamoe werden door hetgeen Corrie deelde, bemoedigd om achter Gods volk te blijven staan; met gebed, met financiële ondersteuning en met het schrijven van een brief/kaart.

Inna en Igor hadden gevraagd door te geven dat ze ons een goede dag wensten. Ze denken met liefde en respect aan het werk van Nachamoe en voor alle hulp die zij hebben mogen ervaren in de laatste 30 jaar. We mochten kijken en luisteren naar een videoboodschap van hen. Zij blikten terug op dat allereerste begin toen de stichting Nachamoe nog niet bestond; er waren contacten tussen Joke, Inna en Igor en het idee werd geboren om een stichting in het leven te roepen. Door de jaren heen hebben we hierin Gods leiding mogen zien en ervaren. Uit de videoboodschap kwam ook naar voren dat de mensen in Israël onder de indruk zijn van de trouw van de Nederlandse donateurs. Foto's van 10, 15 en 20 jaar geleden kwamen langs waarop te zien was hoe er steeds weer contact was tussen de gezinnen in Israël en Nachamoe.

Diane Ranselaar was samen met een groep zangers aanwezig. Zij hebben op verschillende momenten van de dag gezongen. Dat bood een mooie afwisseling tussen de verschillende onderdelen op die dag.

De lunch bood de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, kennis te maken, bij te praten en te beseffen dat we door de liefde voor Gods volk verbonden zijn met elkaar.

In de middag nam Corrie ons opnieuw mee in haar bezoeken van/ contacten met de gezinnen welke door Nachamoe ondersteund worden.

Aan het eind van de middag werd de dag afgesloten en keerde iedereen huiswaarts.

We mogen terugzien op een waardevolle familiedag.

Anneke Verhagen, bestuurslid

Van de penningmeester

Net als voorgaande jaren treft u bij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar de verantwoording van uw giften en bijdragen - voor zover het voor u van toepassing is - over het afgelopen jaar aan.

Terugkijkend op het afgelopen jaar is er grote dankbaarheid voor de trouw van onze God!

Ik vraag me wel eens af wat we zouden moeten zonder onze God Die zo enorm trouw is. Iedere keer opnieuw verbaas ik me daarover. Het enige wat ik dan kan doen is zeggen: 'dank U Heer!'

Hij alleen is het die in de harten van onze achterban een enorme trouw voor het werk van Nachamoe legt maar bovenal een trouw aan Hem en aan Zijn volk.

Dank zij uw giften konden onze contactpersonen in Israël ook dit jaar weer de toegezegde adoptiebedragen aan de gezinnen brengen.

De troost die ze daarmee brengen kunnen we niet uitdrukken in woorden.



Naast de adoptie bedragen kwamen er ook weer bijdragen voor het noodfonds binnen. Hierdoor konden weer gehoor geven aan vragen om financiële hulp uit het noodfonds, ook die vraag houdt niet op.

Daarnaast hebben we ook dit jaar uit het noodfonds weer een bijdrage kunnen doen om de adoptiebijdrage te kunnen aanvullen vanwege het koersverschil.

Hierdoor krijgen onze gezinnen toch ILS 250,-- per maand .

Op onze Nachamoedag heeft Corrie iets kunnen delen over de koers. Spontaan waren er verschillende mensen die hun bijdragen van EUR 50,-- verhoogd hebben. Natuurlijk zijn wij daar enorm dankbaar voor.

Nogmaals onze hartelijke dank voor uw bijdragen, maar bovenal willen we u vragen om te blijven bidden voor Gods volk en voor de vrede van Jeruzalem!

Hartelijk groet,
Antoinette Derks

Dank en gebedspunten

- Dank dat we samen door kunnen gaan om Gods volk troosten! Jesaja 40.
- Dank dat het met Leny naar omstandigheden goed gaat!
- Bidt voor onze families in Israël. Zij hebben ons gebed heel hard nodig. Zeker met al die oorlogsdreiging om het land Israël heen!
- Dank voor het coördinatieteam Jerusalem. Dit team is een gebedsverhoring en een voortzetting van Nachamoe!

Hartelijke groet,

Jan Otte, voorzitter