



Nieuwsbrief

Februari 2022

“Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden”
Psalm 31:4

Shalom vrienden van Nachamoe,

Vertrouwen is het woord dat in je opkomt wanneer je Psalm 31 vers 4 leest. De betrouwbaarheid van onze God staat vast als een huis.

Wanneer je Psalm 31 in zijn geheel leest, dan zie je daarin verschillende stemmingen bij de psalmist: van moedig vertrouwen naar smekend bidden, wat overgaat in angstig klagen. Maar uiteindelijk mondt het toch weer uit in zekerheid. Veilig te zijn bij God.

De dichter vergelijkt zichzelf in vers 13 met gebroken aardewerk. Een kruik of een pot die in scherven en brokken uit elkaar ligt. Zo is eigenlijk ook zijn lied een gebroken lied. Gebroken! Dan maakt het niet uit of onze moeiten groter of kleiner zijn dan die van de dichter. Belangrijker is of wij met moeite dezelfde wég weten als hij. Bij de psalmist wint het vertrouwen! Want één gedachte gaat met hem mee, zowel in het licht als in het donker: God! Eén zekerheid bindt als het ware dit verbroken lied van Psalm 31 bijeen: in Úw hand God! Dat is de ene zekerheid, die hij heeft en waarbij hij telkens weer uitkomt: de hand van God. In deze hand beveelt hij zijn leven.

De psalmist zingt zichzelf de beloften van God toe. Net zoals Paulus en Silas dat veel later deden in de gevangenis van Filippi. Midden in de nacht zongen zij met een stuk geslagen rug lofliederen. Zo zing je jezelf Gods beloften toe. Dan verkondig je aan je eigen hart dat je een God hebt, die jou niet laat vallen. En al zingend maak je jezelf bewust, of beter gezegd ... maakt God zélf je bewust hoe rijk je eigenlijk bent. Je ogen worden gericht op die liefde van God, die onze benauwdheid kent.

En wat te denken van de benauwdheid van Israël. Israël, Gods oogappel. God wil het Israël, maar ook ons laten weten: Ik geef je niet prijs aan de vijand. Je hart wordt gericht op de macht van God die al jouw moeiten en zorgen aan kan. Ja, dat is een kwestie van vertrouwen, van geloof.

Ik wens u de zekerheid toe van de dichter van Psalm 31. Dat heel uw leven ligt in de hand van God!

Anneke Verhagen
Voorzitter



Nieuwsbrief

Februari 2022

Van de Penningmeester

Bij de afsluiting van het jaar 2021 werd ik opnieuw bepaald bij de opdracht die de Heer ons heeft gegeven in Jesaja 40:1a

*Troost, troost Mijn volk, zegt uw God
Spreek tot het hart van Jeruzalem en
roept het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is.*

Dit troosten kunnen we door trouw Zijn volk voor de troon van Zijn genade te brengen. Maar als penningmeester mag ik ook zien dat God u ook in het hart geeft om het volk financieel te steunen.

Ik kan me voorstellen dat het in verschillende huishoudens financieel wat moeilijker is door alle veranderingen in de wereld. En dan is het geweldig om te zien hoe Hij u in het hart geeft om het werk van Nachamoe te steunen. Daar waar mensen minder kunnen geven of zijn overleden, geeft de Heer nieuwe mensen die zich opgeven om een gezin te adopteren of zijn er die 'zonder aanleiding' meer geven. Heel bijzonder dat dit gebeurt zonder dat wij als Nachamoe daarom vragen. We hebben een Vader die zorgt: Voor ons als Nachamoe en daardoor voor zijn volk.

We zijn dankbaar voor de giften die op allerlei manieren worden gegeven. Maar zoals elk jaar wil ik u vragen om te blijven bidden voor Israël. Dankzij uw gebed voor Gods volk en uw giften zijn wij samen in de gelegenheid om de woorden van de tekst waarmee ik begon, in praktijk te brengen.

In de vorige nieuwsbrief heb ik geschreven dat mensen een financieel jaaroverzicht kunnen opvragen wanneer zij hier behoefte aan hebben. De laatste jaren merken we dat er steeds minder vraag is naar dit jaaroverzicht en dat is de reden geweest dat we deze niet meer automatisch verstrekken. Wanneer u een jaaroverzicht hebt opgevraagd, dan treft u deze bij deze nieuwsbrief aan. Wilt u alsnog het jaaroverzicht ontvangen, neem dan gerust nog even contact met mij op.

Met vriendelijke groet

Antoinette Derks

Penningmeester

Mail: r.g.derks1953@gmail.com

Tel.nr.: 0570-653517



Nieuwsbrief

Februari 2022

Nieuwe website

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u het verhaal laten lezen van Lea. Lea is één van de personen die door u, door stichting Nachamoe, al jaren wordt ondersteund dankzij uw giften. Wij hebben haar gevraagd of zij haar verhaal aan ons wil vertellen, zodat u een inkijkje krijgt in haar leven en de rol die u in haar leven speelt. Dat scheidt een band. Of zoals Lea vertelde: "de relatie is belangrijk voor mij".

Het verhaal van Lea staat op onze nieuwe website. Maar ook de verhalen van een aantal andere gezinnen die door ons geadopteerd worden óf die een bijdrage leveren aan het werk van stichting Nachamoe. Wij zijn hen dankbaar dat zij hun verhaal met ons en met ú willen delen.

Daarnaast vindt u op de nieuwe website informatie over stichting Nachamoe. Haar ontstaan, haar beweegredenen en werkwijze. Maar vooral ... hoe God in het bestaan van Nachamoe heeft geleid en Zijn zegen heeft gegeven aan een ieder die bij Zijn werk betrokken is.

Wij prijzen Zijn grote Naam daarvoor.

U vindt de website op www.nachamoe.nl.

Wij wensen u Gods liefde en zegen.

Namens het bestuur,


Joke Ponsen en
Ellis van der Woude