



# Nieuwsbrief

September 2022

**“Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jacob”**  
*Exodus 3:6*

## **Shalom vrienden van Nachamoe,**

Zoals u allemaal zult weten is stichting Nachamoe ruim 30 jaar geleden begonnen. Het begin was zo bijzonder; Joke Ponsen ervoer het als een opdracht van God om Joodse mensen te troosten. Ze ging in het geloof dat het God was die haar daartoe geroepen had aan de slag. Dat heeft geresulteerd in stichting Nachamoe. Terugkijkend op die 30 jaar is Gods leiding steeds weer zichtbaar geweest.

Na het overlijden van Joke hebben verschillende mensen de vraag gesteld hoe het nu verder gaat met stichting Nachamoe. Het is belangrijk om ons te realiseren dat het werk, dat ruim 30 jaar geleden gestart is, Gods werk was en nog steeds is. Ook vandaag mogen we ons dat realiseren: Nachamoe is geen mensenwerk maar Gods werk. In dat vertrouwen mogen we doorgaan met hetgeen ruim 30 jaar geleden begonnen.

In Exodus 3 staat dat indrukwekkende verhaal van Mozes die bezig was om de schapen van zijn schoonvader Jethro te weiden. Het was zijn dagelijkse werk. Midden in zijn dagelijkse bestaan is daar die brandende braamstruik en, belangrijker nog, de stem van God die zegt:

‘Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jacob.’

Het is alsof God zeggen wil: mijn Naam loopt als een rode draad door jouw familiegeschiedenis en mijn trouw is door alle tijden gebleven.

Zo mogen we ook kijken naar het werk van stichting Nachamoe; het was God die riep om Joodse mensen, om Zijn volk te troosten. God die Zijn trouw getoond heeft aan het Joodse volk door alle eeuwen heen.

Daar, bij die brandende braamstruik, wordt Mozes geroepen om in naam van God het volk Israël uit te leiden uit Egypte. Eén van de vragen die Mozes heeft is: wanneer mensen aan mij vragen wat is de Naam van Degene die u gezonden heeft, wat moet ik dan zeggen? God antwoordde: Ik ben die Ik ben. Eigenlijk zegt God hier: wanneer je mijn weg gaat zul je gaan merken dat ik een betrouwbaar God ben.

God heeft ten aanzien van het werk van stichting Nachamoe zo vaak Zijn trouw bewezen. Hij zal dat ook doen in de toekomst. Gods werk gaat door!

*Anneke Verhagen*  
*Voorzitter*



# Nieuwsbrief

September 2022

## Van de Penningmeester

Door het plotselinge overlijden van Joke Ponsen, waren de afgelopen maanden voor ons als bestuur hele bijzondere maanden. We missen haar enorm. Als mens, maar ook als vraagbaak over het werk van Nachamoe. Opnieuw werden we bepaald bij de opmerking die Joke vaak maakte als we als bestuur ergens mee zaten: "Het is Zijn werk en Zijn volk. Dus Hij heeft een oplossing!"

Bij de begrafenis van Joke is het verzoek van de familie geweest om, in plaats van bloemen, een gift te geven voor het werk van stichting Nachamoe. Velen hebben hier op gereageerd en we hebben een heel mooi bedrag mogen ontvangen. We hebben besloten dit bedrag als een extra gift aan onze gezinnen in Israël te geven. Onze contactpersonen in Israël zullen dit voor ons uitdelen in de periode van Chanoeka.

Nogmaals onze hartelijke dank voor de deze extra giften. Zijn werk gaat door! Ook wat stichting Nachamoe betreft.

Nu het derde kwartaal bijna voorbij is willen we u laten weten dat we dankbaar zijn voor de trouwe ondersteuning. In deze, voor velen, moeilijke tijd blijft dit heel bijzonder. Dat horen we ook van onze gezinnen in Israël. Ze zijn u zo dankbaar! Door uw ondersteuning is het voor hen iets gemakkelijker. Maar naast de ondersteuning willen we u blijven vragen om te bidden voor het werk van stichting Nachamoe, voor Zijn Volk en voor de vrede van Jeruzalem!

Met vriendelijke groet

*Antoinette Derks*  
Penningmeester

## Reis naar Israël

Al maanden knaagde het in mij om naar Israël te gaan om een aantal gezinnen te bezoeken. Door de coronapandemie was dit praktisch onmogelijk geweest, waardoor ons laatste bezoek in 2019 had plaats gevonden. Maar ik twijfelde. Moest ik wel of niet gaan? Mam kon niet meer mee. Durfde ik wel alleen? Ook was daar in het voorjaar nog steeds de inreisbeperking in Israël en een periode quarantaine kon ik me met mijn werk niet veroorloven. Een reis naar Israël was gewoon geen optie. Ik hoefde er niet langer over na te denken.

Maar na het opheffen van de inreisbeperkingen kwam het knagende gevoel toch weer terug. Quarantaine was niet meer nodig. Zou ik dan toch gaan? De twijfels bleven... en de chaos op de verschillende luchthavens kwam. Opnieuw was een reis naar Israël geen optie.



# Nieuwsbrief

September 2022

Tot na het overlijden van mam. Opnieuw het knagende gevoel ... en opnieuw de twijfels. Moest ik wel gaan?

Mam heeft mij altijd geleerd dat Hij de weg wijst. In grote, maar zeker ook in kleine dingen. Als Hij vindt dat je moet gaan, dan laat Hij je dat wel zien. En anders ... blijf staan!

Dus ik bad ... en de Heer gaf Micha 4:5

*Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god,  
maar wij zullen op weg gaan in de Naam van de HEERE, onze God, voor eeuwig en altijd.*

Het werd een kort bezoek van een paar dagen, waarin ik een aantal mensen heb mogen bezoeken. Het was een bijzonder weerzien. Na zoveel jaren ... en na het overlijden van mam, die zo'n hechte band had met velen van hen.

We hebben herinneringen opgehaald en verhalen gedeeld. De situatie in de wereld, in Oekraïne, grijpt veel mensen aan. Er zijn zorgen om geld. De inflatie in Israël is hoog. Maar meer nog, zorgen om familie en geliefden in Oekraïne en in Rusland. Zorgen om de dreigingen in Israël die rondom de (komende) najaarsfeesten weer toeneemt. Zorgen om persoonlijk leed van de betrokkene zelf of binnen het gezin. De zorgen en het verdriet is groot.

Op het herdenkingskaartje van mam stond de tekst 'In het holle van Zijn hand'. Wat fijn dat, met de grote zorgen van het leven, wij mogen getuigen van Zijn zorg en Zijn bemoeienis met deze wereld en Zijn volk en land in het bijzonder. Het geeft troost en vertrouwen dat onze Almachtige alles in Zijn hand heeft.

Vanuit Israël krijgt u de hartelijke groeten van o.a. Igor en Inna Uspensky. Samen met mam stonden zij aan het begin van stichting Nachamoe. Zij zijn dankbaar dat het werk van stichting Nachamoe doorgaat.



Zij zien ook Zijn bijzondere leiding daarin en hebben in de afgelopen jaren mogen ontdekken hoe de Heer heeft gewerkt en nog steeds werkt.

Over het ontstaan van stichting Nachamoe legden zij een paar jaar geleden uit: "Een wonder is niet dat een mens iets groots of bijzonders doet. Het is een wonder dat God spreekt tot de mens ... tot op de dag van vandaag". Dit wonder hebben zij de afgelopen 30 jaar met mam mogen ontdekken ... en mogen uitdelen onder Zijn volk.



# Nieuwsbrief

September 2022

## **Wijziging in het bestuur**

Tot haar overlijden, vervulde Joke formeel de rol van secretaris. Hoewel haar energie de laatste jaren al flink was afgenomen, wist zij toch haar dagen zo in te delen dat het belangrijkste werk van stichting Nachamoe door kon gaan. En dat is: gebed én contact met mensen. Contact met Zijn volk in Israël. En contact met mensen in Nederland. Nu al, slechts een paar weken na haar overlijden, hebben wij van zoveel mensen gehoord dat zij haar telefoontjes missen.

De administratieve taken van stichting Nachamoe werden al een aantal jaren vervuld door Ellis van der Woude-Ponsen, de dochter van Joke. Zij zal dit ook blijven doen en zij is tijdens de laatste bestuursvergadering benoemd tot secretaris van stichting Nachamoe.

Daarnaast zijn wij op zoek naar een extra bestuurslid die het team zal kunnen gaan aanvullen. Wij vragen uw gebed voor deze kwestie, zodat de Heer ons ook de juiste persoon zal geven die Zijn werk met u en ons kan voortzetten.

## **Adreswijziging**

Met de wijziging in het bestuur is tevens besloten het correspondentieadres aan te passen.

Het nieuwe correspondentieadres van stichting Nachamoe is:

Klösseweg 5  
7615 PK HARBRINKHOEK

Ellis is ook telefonisch te bereiken op 06-53674681. Als u vragen heeft of contact wilt, kunt u haar natuurlijk bellen. Wij verzoeken u wel haar bij voorkeur 's avonds of in het weekend te bellen.

## **Nieuw materiaal**

Naast de nieuwe website waarover wij u al eerder schreven, is er in het voorjaar ook nieuw materiaal voor stichting Nachamoe gemaakt. Zo hebben wij nieuwe flyers en boekenleggers gekregen die wij (en u) kunnen gebruiken of die verspreid kunnen worden onder belangstellenden. Deze zenden wij u ter informatie toe.

Wilt u extra flyers of boekenleggers ontvangen, dan kunt u deze aanvragen bij Ellis van der Woude.



# Nieuwsbrief

September 2022

## Dankpunten

- Dank voor het leven van Joke en het werk wat God door haar en stichting Nachamoe heeft gedaan en nog steeds doet.
- Dank voor de donateurs die in alle omstandigheden Zijn volk blijven steunen, zowel financieel alsook in gebed en door de contacten met de mensen in Israël.
- Dank voor Corrie van Maanen, Nellie & Peter Spaander en Igor & Inna Uspensky die zo trouw onze gezinnen blijven bezoeken en in de praktijk Zijn liefde voor het Joodse volk laten zien.

## Gebedspunten

- Bid voor onze gezinnen in Israël, voor hun moeilijkheden en de dreigingen die nu zo actueel zijn.
- Bid voor de grote stroom Joden die dit jaar het land binnen komen ... en zovelen die nog uitzien naar een mogelijkheid om te vertrekken waar vandaan dan ook.
- Bid voor de situatie in Rusland, Oekraïne en de landen daar omheen.
- Bid voor het bestuur en werk van stichting Nachamoe en een nieuw bestuurslid.

Wij wensen u Gods liefde en zegen.

Namens het bestuur,

Ellis van der Woude-Ponsen