



# Nieuwsbrief

Januari 2023

**“Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad.”**  
*Romeinen 8:37*

## **Shalom vrienden van Nachamoe,**

Wanneer we kijken naar wat er op dit moment allemaal speelt in de wereld, dan is het om moedeloos van te worden. Maar wanneer we kijken naar het Woord van onze God, dan zijn we vol hoop en goede moed.

Paulus spreekt over zegevieren. En dan ook nog eens glansrijk zegevieren. Dat zijn opbeurende woorden. Die kunnen we wel gebruiken. Je kunt er soms zo aan toe zijn. Om moed te vatten en te zien waar het nu echt om gaat in het leven. Om te zien ook dat het God is die de touwtjes van deze wereld strak in handen heeft. Dat geldt voor de hele wereld, voor ons persoonlijk leven en ook zeker voor Israël. Gods plannen (ook met Israël) falen niet!

Prachtig toch, die lofzang in Romeinen 8 vers 37. We zijn daar niet altijd voor in de stemming. Maar dat hoeft ook niet. Het is een kwestie van je vasthouden aan de woorden van God. En Paulus zegt eigenlijk: in welke crisis in je leven je ook terecht komt, wat er ook allemaal gebeurt en gaat gebeuren, je mag nu al weten dat je als overwinnaar uit de strijd komt. En die overwinning hebben we te danken aan Hem die ons heeft liefgehad!

Paulus struikelt bijna over zijn eigen woorden. We zijn ‘meer dan overwinnaars’. Eigenlijk is dat een beetje een vreemde uitdrukking. Letterlijk staat er: we zijn hyper-overwinnaars. Dat klinkt als super-overwinnaars. In de NBV staat: wij zegevieren in dit alles glansrijk. Het is niet zo dat we net met de hakken over de sloot komen. Dat we het op een tiende of een honderdste van een seconde nét gehaald hebben. We komen er glansrijk, royaal doorheen.

Paulus begrijpt heel goed dat we er nog niet zijn. Hij heeft het over lijden dat doorstaan moet worden, MAAR ... dat dat lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. De hele kosmos, alles wat door God geschapen is, kreunt en kraakt in zijn voegen.

Misschien dat dit in onze tijd, meer dan ooit tevoren, zo is. Maar in dit alles mogen we weten, zeker weten, dat we meer dan overwinnaars zijn door Hem die ons heeft liefgehad.



# Nieuwsbrief

Januari 2023

Het is zaak dat we zien wat er in de wereld gebeurt. We leven immers in deze wereld. Deze wereld heeft het hard nodig dat er christenen zijn die zich laten gebruiken door God. Die het Licht van God laten schijnen. Laten we bidden voor de mensen om ons heen. We zouden ons moeten realiseren dat wij misschien de enige zijn die bidden voor een bepaald persoon.

Laten we in het bijzonder bidden voor Israël. Laten we bidden voor de mensen in Israël die horen bij Nachamoe. Dat zij - door het werk dat Nachamoe doet - iets mogen ervaren van de God van Israël. We hebben alle reden om vol geloof te bidden dat God Zijn plannen waarmaakt! Zijn plannen met ons en zijn plan met Israël.

Laten we het onszelf steeds in herinnering brengen wanneer we weer 'een bak vol ellende' over ons heen krijgen, wanneer we kijken naar het journaal, wanneer we geconfronteerd worden met moeite:  
**Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad!**

*Anneke Verhagen*  
Voorzitter

## **Van de Penningmeester**

Het jaar 2022 was voor ons als Nachamoe een heel bijzonder jaar. Onze Heer heeft Joke Ponsen thuisgehaald. Daardoor kwam er een lege plaats bij ons privé als ook in het bestuur. Biddend zien we op naar de Heer hoe en wanneer Hij deze plaats binnen het bestuur opvult.

Het is en was een leerschool voor ons om daar mee om te gaan. De Heer heeft ons het afgelopen jaar geleerd om te blijven vertrouwen op HEM! En het tegen elkaar te zeggen: Het is Zijn werk en het is Zijn volk. Zo mogen we verder gaan, achter Hem aan.

Terugkijkend ben ik als penningmeester heel dankbaar voor de trouwe achterban die we als Nachamoe hebben. De toegezegde bedragen worden bijna altijd overgemaakt. Dit is in deze tijd, waarin velen het financieel moeilijker hebben of krijgen, heel bijzonder. We hebben een Hemelse Vader die zorgt!

Er zijn mensen overleden, maar de Heer gaf nieuwe mensen die gezinnen in Israël willen ondersteunen. En meer nog. Zo kunnen we de groep van Nachamoe-gezinnen die wij ondersteunen, zelfs uitbreiden.



# Nieuwsbrief

Januari 2023

Daarnaast zijn er ook mensen die met een zeer grote regelmaat bedragen overmaken voor het noodfonds. Uit het noodfonds betalen we, naast acute nood die er altijd is, ook het koersverschil ... en dat was het afgelopen jaar hoog. Op die manier kunnen we het bedrag van NIS 1500,-- per half jaar blijven geven.

Zoals u kunt lezen zijn we dankbaar voor de giften die u hebt gegeven. Maar ik wil u blijven vragen om te blijven bidden voor Gods Volk en voor de vrede van Jeruzalem!

In de vorige nieuwsbrieven heb ik aangegeven dat er steeds minder vraag is naar een jaaroverzicht van uw giften voor het werk van Nachamoe. Wanneer u een jaaroverzicht wilt ontvangen, neemt u dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet

*Antoinette Derks*

*Penningmeester*

mail: [r.g.derks1953@gmail.com](mailto:r.g.derks1953@gmail.com)

## **Voor aankondiging Familiedag 2023**

De afgelopen jaren hebben wij helaas geen familiedag kunnen organiseren vanwege covid en de daarbij behorende maatregelen.

Nu het lijkt dat maatregelen niet meer van toepassing zullen zijn, zijn wij gestart met de voorbereidingen voor een familiedag in het komende najaar, en wel op zaterdag **28 oktober 2023**. De familiedag zal gehouden worden in Zeist ... op veler verzoek centraal in het land.

Op deze familiedag zal in ieder geval Corrie van Maanen aanwezig zijn en informatie met ons delen over de actuele situatie in Israël én de gezinnen die door stichting Nachamoe worden ondersteund.

Over enige tijd, zodra het programma bekend is, ontvangt u van ons een officiële uitnodiging. Maar reserveert u alvast de datum.

Wij zien ernaar uit u allen weer te ontmoeten.



# Nieuwsbrief

Januari 2023

## Dankpunten

- God gaat door met Zijn werk.
- Dank dat zovelen van Zijn volk terugkeren naar huis, naar Israël.
- Dank dat Hij leidt ... in alles.

## Gebedspunten

- De situatie in Rusland, Oekraïne en de landen daar omheen.
- De situatie van de Joden waar ook ter wereld.
- De vrede van Jeruzalem.
- De heerbanen die voorbereid worden.

Wij wensen u Gods liefde en zegen.

Namens het bestuur,

Ellis van der Woude-Ponsen