



Nieuwsbrief

November 2023

“Bid om vrede van Jeruzalem”

Psalm 122:6

Shalom vrienden van Nachamoe,

Die woorden, ‘bid om vrede van Jeruzalem’, zijn woorden uit het lied van een pelgrim. Van iemand die onderweg is, maar zijn bestemming nog niet heeft bereikt. De pelgrim sprak zijn verlangen uit over een stad waarin de tempel te vinden was en waar vrede zou zijn. Bid om de vrede van Jeruzalem. Een oproep toen, bidden dat het goed zou gaan, met de stad, de koning, de tempel. Dat het een gezegende plek zou zijn en blijven.

Dat gebed is wel nodig geweest. Jeruzalem bestaat al zo’n 4.000 jaar. Het is één van de oudste steden ter wereld, maar er was vaak geen vrede. Iemand heeft eens geteld: in de eeuwenlange geschiedenis is de stad wel 44 keer van machthebber gewisseld, en 23 keer belegerd geweest. Tweemaal is de tempel verwoest, samen met de hele stad.

Bid om de vrede van Jeruzalem.

Vrede, daar is vandaag allerm minst sprake van. De hele dag kunnen we beelden zien van een land waar het allesbehalve vrede is. De ogen van de hele wereld zijn gericht op alles wat er op dit moment gebeurt in Israël.

Als het gaat om de omschrijving van de vrede van Jeruzalem, dan is dat de komst van de bruid, de komst van de vrouw van het Lam. Het is het moment waarop Jeruzalem een lof op aarde zal zijn. Het gaat om de dag waarop de volken hun oorlogen en geweld zullen staken. Het betekent ook de wereldwijde erkenning dat alleen God de waarachtige en levende God is.

Je zou verwachten dat de hele wereld snakt naar de vrede van Jeruzalem. De werkelijkheid is anders. In de dagen dat God een keer zal brengen in het lot van Jeruzalem en Juda, zal de heilige stad voor de wereld een steen des aanstoots zijn. We zien dat dit zich aftekent in onze dagen. Meer dan ooit zullen we moeten beseffen dat we ons bevinden in een geestelijke strijd. Daarin is geen plaats voor afzijdigheid of neutraal blijven. Óf we doen met de volken mee en bestrijden Jeruzalem óf we bidden om de vrede van Jeruzalem.

Jeruzalem wordt de stad van de vrede genoemd, maar als je de historie van de stad bekijkt is er misschien geen stad waar zoveel om gestreden is en waarin zoveel bloed vergoten is. Het heeft te maken met het diepe geheim dat Jeruzalem met zich meedraagt. Het gebed om de vrede van Jeruzalem is op dit moment uiterst actueel.



Nieuwsbrief

November 2023

Bid voor de vrede van Jeruzalem, zegt de psalm. Ook wij mogen dat bidden, gelovigen uit de volken. Maak het maar een vast onderdeel van je gebed, elke dag: Heer, geef vrede voor Jeruzalem.

Bidden voor de vrede van Jeruzalem: ten diepste bid je dan dat Jezus zal komen, daar op de Olijfberg. Hij is onze hoop. Als Hij komt, en dan alleen, zal er vrede zijn.

In Jesaja 62:6-7 gebiedt de Heer ons om Hem geen rust te gunnen totdat Hij Jeruzalem vestigt en het tot een lof op aarde maakt. Dit vers is een oproep tot aanhoudend gebed voor de stad en haar inwoners, waarbij God wordt gevraagd om heelheid en volledige shalom te bewerkstelligen.

Bidden voor de vrede van Jeruzalem is niet alleen een suggestie, maar een gebod van God. Psalm 122:6 zegt: "Bid voor de vrede van Jeruzalem: Mogen zij die van u houden voorspoedig zijn." Als gelovigen zijn we geroepen om de Heer te zoeken en te bidden voor de vrede van Israël.

Anneke Verhagen
Voorzitter

Van de Penningmeester

Op het moment dat ik dit schrijf krijgen we berichten van de aanval vanaf de Gazastrook op Israël en de oorlog die daardoor is ontstaan.

We vragen altijd om gebed voor Israël en dat is ook waar onze contactpersonen in Israël om vragen. Zij weten dat, mochten er extra financiën nodig zijn voor de bestaande óf nieuwe gezinnen dat zij dit kunnen laten weten. Gelukkig zijn wij in de gezegende omstandigheid dat we een noodfonds hebben wat in dit soort situaties ingezet kan worden.

Daarnaast willen we u danken voor uw trouwe support, zowel voor de ondersteuning, de giften direct aan stichting Nachamoe of via de collecte in uw gemeente. Door uw betrokkenheid kunnen wij gehoor geven aan de opdracht uit Jesaja 40 die stichting Nachamoe heeft, maar ook die wij allen hebben: *Troost, troost Mijn volk en Bid om de vrede van Jeruzalem!*

Antoinette Derks
Penningmeester



Nieuwsbrief

November 2023

Gebed

Gebed is een machtig wapen. En wij weten dat u bidt ... voor Israël, voor de strijd in de hemelse gewesten ...

Specifiek vragen wij u gebed voor de kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden van onze Nachamoe-families die al dienden of nu zijn opgeroepen in het leger. Uit veiligheidsoverweging zullen wij enkel hun voornamen noemen ... de Heer weet wie zij zijn.

- De zoon van Marina in actieve gevechtscdienst
- De zoon van Larissa in actieve dienst, haar dochter doet vrijwilligerswerk
- De zoon en dochter van Oxana, en haar schoonzoon in actieve dienst in Gaza
- Drie dochters van Sonya, waarvan 2 in actieve gevechtscdienst
- De kleindochter van Rozaliya
- Vier kleinzoons van Inna & Igor

Veel van deze jonge mensen hebben al vrienden of familie verloren in deze oorlog. Naast hun bittere strijd, rouwen zij om het verlies van hun dierbaren. Wilt u bidden voor deze jonge mensen en met hen de half miljoen Israëli's die inmiddels zijn opgeroepen om het land te verdedigen.

Psalm 91
Psalm 121
Psalm 46

*God is ons een toevlucht en vesting;
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
Daarom zullen wij niet bevreesd zijn ...*

Wij wensen u Gods liefde en zegen.

Namens het bestuur,

Ellis van der Woude-Ponsen